

MINI ÅRSBERETNING

MIKRO ÅRSBERETNING, FØRSTE HALVÅR 2023

Vi startede året op med at nyde de mørke aftner med forløbet Stjerne Kigger. Vi kiggede og talte om stjerner herunder hvad stjerner er, hvad kan vi bruge dem til og hvad stjernetegn var spejderne selv. De tegnede deres stjernetegn, og lærte at finde verdenshjørnerne – uden kompas. Meget foregik med leg. Forløbet sluttede af med en fælles tur til Planetariet i København, hvor vi så udstillingen og filmen 3-2-1-Flyv. Tak til de forældre der kørte med.

Februar brugte vi på at hygge og lege. Når vi leger en del, så skyldes det, at børnene på den måde lærer at samarbejde, og vi har som ledere mulighed for at se hvordan de er sammen.

Herefter gik vi i gang med et førstehjælpsforløb, hvor vi ikke pakkede virkeligheden så meget ind for børnene. Vi talte om hvad førstehjælp er, Hvordan forbinder man store sår, små sår, hvordan man bære sin ven ud af skoven hvis han/hun er kommet til skade, hvad de forskellige tegn bag på flaskerne i køkkenskabet betyder, hvad har vi i naturen (fx giftige svampe) som kan kræve første hjælp Gennemgående, så blev der øvet meget hvad spejderne skulle gøre hvis de ser et uheld, og hvad de skal sige hvis de ringer 1-1-2. Vi leget blandt andet at en leder pludselig faldt om, hvorefter spejderne skulle lægge den voksne i aflåst siddeleje.

Igen sluttede vi af med et brag, denne gang på Gilleleje Falck Station. Ger fik vi lov at komme ind i ambulancen, brandbilerne og op i dykkerbåden. Undervejs måtte ambulancen køre på en udrykning, og de sidste så også hvad der sker når brandalarm går - Inden for 5 min. var brandfolkene kommet og kørt. Hvilket var meget spændende at se for os alle.

Vores sidste forløb inden ferien var God Kammerat. Her brugte vi meget tid på at "Tjekke ind" hver gang vi mødtes. Vi havde 3 særlige kropstillinger / poses, som hver især symboliserede hvordan dagen havde været. Vi lavede øvelser hvor spejderne skulle give hinanden massage, rose hinanden, og tage imod uden at sige noget. Den røde tråd i øvelserne var at være god ved hinanden, og tale pænt.

Martin spejderleder, skulle være med i en reklamefilm for DDS som inspiration til kommende ledere. Hele gruppen stillede op på dagen og deltog, hvor de lavede en masse aktiviteter, hjulpet af vores store spejdere. Det blev gennemført som et stjerneløb - noget med en troldmand og en trylledrik, som skulle få den sure troldmand god igen! Stor tak til alle der hjalp.

De sidste gange inden sommeren gik med "Knivbeviseksamen", og om forberedelse til spejdertur. Vi talte om hvordan er det er at sove uden sine forældre, hvad der skal være i en turrygsæk, og hvordan den skal pakkes.

MINI ÅRSBERETNING, ANDEN HALVÅR 2023

Vi startede med en blid opstart. Vi har jo haft alle spejderne før, så vi vidste hvad de kunne.

Vi startede med forløbet Hvem er jeg, hvor vi gennem en masse øvelser legede os igennem Børnekonvektionen. Vi lavede stamtræer, og talte om hvor kommer vi fra, hvad er DNA, hvad er børns rettigheder i Danmark og i resten af verden. Oppe under halvtaget på spejdergrunden kan man se spejdernes Rettigheds håndtryk, idet de hver især valgte 10 rettigheder ud af Børnekonvektionen som de synes var vigtige. I den forbindelse blev der snakket om hvem de er, hvad der er vigtigt for dem, hvad der gør dem glad og meget mere. Til sidst lavede de deres egen grens rettigheder:

Mini spejder konventionen

- Man må aldrig sige NEJ til andre i en leg
- Man skal sikre at alle kender legen, reglerne i legen. Og ved hvad den går ud på
- Man må ALDRIG slå eller drille andre
- Man skal sørge for, at ingen føler sig alene
- Man skal tale pænt til hinanden, og lytte til hinanden.
- Tryk en gang imellem på PYT knappen.

Efter efterårsferien afholdte vi vores årlige forældremøde. Tak til jer der mødte op. Vi kunne godt ønske at flere forældre kommer, da vi på den måde lærer jer bedre at kende, og vi får samtidig mulighed for at afstemme forventninger til hinanden!

Mens mødet blev afholdt, startede vi på forløbet: Spejd & Æd, hvor spejderne så 3 haner blev halshugget og sluppet fri! Spejderne har igennem forløbet været med til at flå, tilberede og smage skeand, krikand, gråand, harer, og haner. TAK til Willums morfar for at være en dygtig jæger! Det har været en kæmpe oplevelse og alle, børn som voksne, har fået rykket grænser.

I forbindelse med forløbet skulle vi have haft besøg af en fisker, men han kom desværre ikke. Vi havde også en gang hvor vi lavede egen æblegrød, over bål. Forløb har været meget spændende, og vi har talt meget om hvor vores mad kommer fra, og om at respektere de dyr vi spiser.

December gik med at julehygge, og lave flotte juledekorationer til plejehjemmet. I år havde plejehjemmet inviteret os på middag med beboerne. En hyggelig aften, og nogle meget søde spejdere, der klarede sig flot igennem aftensmaden med beboere der skulle laves, og som spurgte om alverdens, og til de voksne som var med som hjælp. Ingen tvivl om at det var beboerne der fik mest ud af denne aften, men den er så vigtig synes vi. Da plejehjemmet er så tæt på grunden, prøver vi løbende gennem året at lave nogle af vores aktiviteter derovre. Vi har blandt andet haft en skattejagt udenfor, hvor beboerne kunne se spejderne løbe rundt, og sidde i græsset og snakke. Vi vil prøve at lave flere aktiviteter på plejehjemsgrunden i 2024!

Intet forløb uden en Vild afslutning i form af et dådyr som flået og tilberedt. På grund af travlhed, kunne Christian & Anne fra Dådyrfarmen i Hornbæk først komme i januar 2024. Minispejderne inviteret hele spejdergruppen til en Vild lørdag! På en meget frost kold dag, med høj sol og blå himmel fik spejderne mulighed for at se et frisk skudt dådyr blive skæret på, mens Christian roligt undervejs fortalte og forklarede. Anne tilberedte noget af kødet over bål, og noget blev smagt råt. En smuk afslutning på vores forløb, og en god start på året.

Vi er startet op på Mini Brandslukker, hvor vi vil snakke om hvad sker når det brænder, hvad der brænder let og svært, vi skal besøge den lokale brandstation, og får besøg af en rigtig brandmand på grunden som skal vise os en masse spændende!

Alt hvad vi gør, gør vi for at klæde vores spejdere bedre på til verden, og til at kunne så meget som muligt. Vi følger de mærker DDS anbefaler, og gør dem til vores, ud fra vores evner. Så tager vi noget fra mærkelex, som vi synes er sjovt.

Vi går meget op i at man skal have været der til møderne for at få mærket. De fleste forløb er på 4 mandage, så man skal have været der til 3 møder for at få et mærke! Børnene forstår godt hvorfor!

I kan altid skrive på Facebook gruppen, hvis jeres børn er forhindret. Herinde ligger vi også billeder op fra vores dage, og info hvis vi skal være ude fra grunden.

Nogle af børnene har ønsket at vi laver en beskrivelse til dem, i piktogram format, så de kan forberede sig. Det gør vi i det omfang vi kan. Vi kan ikke love det, da vi alle har fuldtidsjobs ved siden af.

Vi har en masse planer for foråret, med at lave mad på forskellige måder osv.

Lige nu har vi 17-18 spejdere

Vi er 3 ledere

Tina, Martin & Sascha.

Men vi kunne godt bruge forældrehjælp - hvis en af skulle være forhindret, så kan vi godt bruge hjælp.